

Programmaboekje

Vorming & Toerusting



PG Lisse 2024/2025



Foto voorpagina:

Schelp: Mozaïek in de Apsis

In de Sant'Ápollinare basiliek in Ravenna

Werkgroep leden Vorming en toerusting:

Arie Breure:

arie@breure.net 06-53342053

Arjanne Segers, ouderling V&T:

arjannesegers@pknlisse.nl 06-51327183

Bep Binnendijk:

bepbinnendijk@pknlisse.nl 06-39639304

Lion Mulder:

lionvanderleest@hotmail.com 06-25371354

Inleiding:

Hierbij het programma voor het kerkelijk seizoen
2024/2025

Als werkgroep hebben wij de opdracht om bijeenkomsten te organiseren om de gemeenteleden te inspireren, om het geloofsleven van de gemeente te verdiepen, de verhoudingen tussen gemeente en leefomgeving in wederzijds opbouwende zin te ondersteunen. Daarbij kunnen de andere kerken in Lisse en geïnteresseerden deelnemen aan de programma's, zoals we ook met de gebedsweek samenwerking hebben binnen Lisse.

Wij hebben ons best gedaan om een gevarieerd aanbod van activiteiten in het jaarprogramma aan te bieden.

Wij hebben ons programma V&T met de PG Hillegom en PG Sassenheim/Warmond gedeeld via onze website. Omgekeerd kunnen wij deelnemen aan hun programma. Zie daarvoor:

www.pgsassenheim.nl/VenT

www.pghillegom.nl

_(O.a.: 1. Basiscursus Hebreeuws, om te ontdekken wat voor prachtig diamant de Bijbel is en 2.

Gevangenen, zondag op 26 januari 2025)

1. Omgaan met dilemma's

De juiste keuze maken op het moment dat het erop aankomt

Ieder van ons komt op bepaalde momenten voor keuzes te staan. Zeker in tijden van oorlog of in politiek/maatschappelijk verwarrende tijden. Hoe wisten onze ouders/grootouders bijvoorbeeld in WOII wat de juiste beslissing was als een goede vriend hen vroeg om, een voor hen onbekend, joods echtpaar bij hen te laten onderduiken?

Dat was toen. Maar vandaag komen jij en ik voor gelijksoortige dilemma's te staan.

Peter R de Vries heeft de keus gemaakt bepaalde mensen te ondersteunen en bij te staan, waardoor hij vervolgens vermoord is.

Hoe kom je tot de afweging om op een verzoek ja of nee te zeggen; wat is daarin je morele kompas?

Vanavond zullen we onder begeleiding van ds. Fred Omvlee, voormalig geestelijk verzorger bij de Koninklijke Marine en in die functie uitgezonden geweest naar verschillende oorlogsgebieden (o.a. Afghanistan en Libië), een aantal dilemma's met u de revue laten passeren, om te zien welke afweging je maakt om tot een keuze te komen. Enkele gemeenteleden zal gevraagd worden een dilemma

voor te bereiden en hun keuze met ons te delen ter bespreking.

Datum en tijd: donderdag 3 oktober, 20.00 – 22.15 uur. Inloop met koffie/thee vanaf 19.45 uur.

Plaats: Ruishornlaan 33, Lisse.

Aanmelden: Arie Breure: arie@breure.net of 06-53342053

Kosten: Een vrijwillige bijdrage van €5 wordt zeer op prijs gesteld

2. Symbolisch bloemschikken

Wij gedenken....

De maand november is in de kerkelijke traditie de maand waarin we onze overledenen herdenken. Niet alleen de overledenen van het afgelopen kerkelijk jaar, maar ook hen die ons eerder zijn voorgegaan. In de Rooms-katholieke traditie gebeurt dit op 1 en 2 november met de viering van Allerheiligen en Allerzielen. In de Protestantse traditie worden de overledenen herdacht op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, dit jaar is dat op zondag 24 november. We hopen met het maken van een mooi en zinvol bloemstuk mee te gaan in deze traditie. Voor deze workshop kunt u zich tot 12 oktober 2024 aanmelden. U hoeft zelf niets mee te nemen. Materiaal en gereedschap zijn aanwezig. De kosten zijn € 25.-

Bij voldoende belangstelling is er 's morgens en 's avonds een workshop.

Leiding: mw. N. de Mooij

Datum: woensdag 24 oktober 2024

Tijd: 10.00-12.00 uur en 19.30-21.30 uur

Locatie: Bedrijfsruimte Bloomdezing,
Wasbeeklaan 2 Warmond

De kosten zijn € 25-.

Aanmelden bij Arjanne Segers:

arjannesegers@pknlisse.nl 06-51327183

3. Bekend maakt Bemind.

Vluchtelingenproblematiek

Er wordt veel gesproken en geschreven over ‘stromen vluchtelingen die ons land binnen komen’; mensen die op de vlucht zijn voor oorlog en onderdrukking en hun leven niet meer zeker zijn in het land van Herkomst.

Maar de vraag is hoe groot die stroom werkelijk is en.....hoeveel zorg en aandacht hebben vluchtelingen van ons nodig om een leven te leiden waar ook zij recht op hebben.

‘Bekend maakt bemind’ is de titel van een project van Vluchtelingenwerk Nederland waarin ze ons meer achtergrondinformatie geeft over de vluchtelingenopvang in Nederland en de rest van Europa. Daarnaast biedt de avond ons de gelegenheid om kennis te maken met een vluchteling die haar/zijn verhaal zal vertellen:

- Hoe was haar/zijn jeugd
- Waarom moest zij/hij vluchten
- Hoe is de vluchtreis verlopen
- Welke ervaring heeft hij/zij met aankomst, verblijf en toekomst in Nederland.

De vraag die we onszelf in de bespreking zouden kunnen stellen is: In hoeverre hebben we een verantwoordelijkheid om een bijdrage te leveren aan een goede opvang en aan een toekomst voor vluchtelingen in Nederland, voor mensen die huis en haard, hun familie en vrienden en hun toekomst achter zich hebben moeten laten.

Waar willen we voor staan vanuit onze christelijke/maatschappelijke achtergrond.

Datum en tijd: Donderdag 6 februari 2025, 20.00 uur. Inloop met koffie/thee vanaf 19.45 uur

Locatie: Ruishornlaan 33, Lisse.

Aanmelden bij: Arie Breure

arie@breure.net of 06-53342053

Een vrijwillige bijdrage van €5 wordt zeer op prijs gesteld

4. Bloemschikken in de 40 dagentijd

Gedurende het kerkelijk jaar wisselen de liturgische kleuren in de kerk om ons voor te bereiden op de grote feesten als Kerstmis, Pasen en Pinksteren. In de tijd voor Pasen zijn de kleuren paars, roze op zondag Laetare (zondag Verheugt) en wit van de Opstanding. Mw. Nelleke de Mooij zal in deze workshop een element uit de Veertigdagentijd belichten. Zij leert u stap voor stap om in het bloemstuk door kleur en opbouw de weg naar Pasen te verwerken. Bij voldoende belangstelling zal er ook in de ochtenduren een workshop worden gegeven. Voor deze workshop kunt u zich tot 1 maart 2025 aanmelden. U hoeft zelf niets mee te nemen, materiaal en gereedschap is aanwezig. De kosten voor deze avond zijn € 25-. Bij voldoende belangstelling is er 's morgens en 's avonds een workshop.

Leiding: mw. Nelleke de Mooij

Datum en tijd: woensdag 10 april 2025

Tijd: 10.00-12.00 uur of 19.30-21.30 uur

Locatie: Bedrijfsruimte BloomdeZijn,
Wasbeeklaan 2, Warmond

Aanmelden bij Arjanne Segers:

arjannesegers@pknlisse.nl 06-51327183



5. Beleef samen The Passion

Vorig jaar ook zo genoten van het gezamenlijk kijken van The Passion? Ook nu organiseren we in samenwerking met De Beweging weer de gelegenheid om dit evenement, dat dit jaar in Terneuzen plaatsvindt, op groot scherm te bekijken. We zorgen uiteraard weer voor een sfeervolle ambiance en ook een hapje en een drankje zullen niet ontbreken.



De toegang is gratis, een vrijwillige bijdrage ter dekking van de onkosten wordt op prijs gesteld.

Datum en tijd: donderdag 17 april 2025

Aansluitend aan de kerkdienst om ca. 20.45 uur

Locatie: benedenzaal van de Pauluskerk,
Ruishornlaan 33

Aanmelden: Lion Mulder

lionvanderleest@hotmail.com 06-25371354

6. Bezoek beeldentuin Hoofddorp

Op zaterdag 17 mei 2025 om 14.00 uur 's middags willen we een bezoek brengen aan de Bijbelse Tuin in Hoofddorp. Deze tuin is aangelegd door pastoor Kees van Lent. In de tuin staan meer dan 50 Bijbelse kunstwerken. De meeste beelden zijn van de hand van de bekende kunstenaar Karel Gomes maar er zijn ook beelden van Antoinette Otten en van de zusters van het St. Lioba klooster. Naast de kunstwerken valt er ook veel te vertellen over de bomen, bloemen en planten die in de tuin staan. Een groot aantal kom je ook in de bijbel tegen waar ze vaak een symbolische betekenis hebben. In de tuin krijgen we een rondleiding die ca. 1,5 uur duurt. Daarna drinken we gezamenlijk een kopje koffie of thee met gebak.



Kosten: bezoek inclusief de koffie/ thee met gebak zijn € 10,00 p.p. De tuin is rolstoeltoegankelijk.

Datum: zaterdag 17 mei 2025

Aanmelden voor 25 april 2025 bij:

Bep Binnendijk, telefonisch of via whatsapp:

06-39639304 of bepbinnendijk@pknlisse.nl.

Graag bij aanmelding doorgeven of u over eigen vervoer beschikt of wil meerijden.

Vertrek: 13.15 uur Parkeerterrein Pauluskerk